

Το πέρασμα στο Μπουτάν



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

848 χλμ. η ποδηλατική διαδρομή, 11 συνολικά οι ημέρες της ποδηλασίας, 10-13 ημερησίως οι απαιτούμενες ώρες στα πεντάλ

13.435 μέτρα η υψομετρική διαφορά κατά την ανάβαση, 15.710 μέτρα κατά την κατάβαση

2.320 τα μέτρα της υψομετρικής διαφοράς κατά την ανάβαση στην πιο δύσκολη ημέρα: για 85 χλμ. χρειάστηκαν συνολικά 12 ώρες!



2.400 €

το συνολικό κόστος, καλύπθηκε από χορηγούς του ποδηλάτη

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΠΟΥΤΑΝ

Έκταση 47 τετρ. χιλιόμετρα και πληθυσμό 691.141, με πρωτεύουσα την Τιμπού



ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ

Στις παρυφές των Ανατολικών Ιμαλαΐων και συνορεύει με την Κίνα και την Ινδία

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

Το 2008 ολοκληρώθηκε η μετάβαση του πολιτεύματος από απόλυτη μοναρχία σε συνταγματική μοναρχία

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Η τοπική ντζόνγκα, η λόχτσαμ (διάλεκτος του Νεπάλ) και η αγγλική
Πηγή: <http://el.wikipedia.org>

ΤΑ ΝΕΑ

Ο γύρος των Ιμαλαΐων με ποδήλατο

Οι ορθοπεταλιές του Ν. Τόδουλου στο βασίλειο του Μπουτάν ήταν μόνον η αρχή

«Έχω ένα σχέδιο στο μυαλό μου: με το ποδήλατό μου θέλω να διασχίσω την περιοχή όλες τις χώρες όπου ανήκουν τα Ιμαλαΐα, συνολικά 4.200 χιλιόμετρα. Τώρα, λοιπόν, σειρά είχε να φτάσω ώς το πιο απομονωμένο βασίλειό τους, το Μπουτάν, να διανύσω 848 χιλιόμετρα μέσα σε 14 ημέρες. Το παρθένο ορεινό σκηνικό καθιστά τη διάσκιση αυτή ως μια από τις πιο όμορφες κι εντυπωσιακές ποδηλατικές διαδρομές στην Ασία!».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Πέτρος Στεφανής

pstefanis@hotmail.com

Συμπλήρωσε επιτυχώς άλλο ένα κομμάτι στο παζλ της διαδρομής - πρόκλησης, που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί συστηματικά από το 2004. Ο 36χρονος μπογιάρης πληροφορικής και χομπύτσας ποδηλάτης, μέλος του ορειβατικού συλλόγου ΠΟΑ κ. Νίκος Τόδουλος δεν είχε τίποτα να φοβήθει: το είχε άλλωστε βάλει και στοίχημα με τον εαυτό του, να κάνει πράξη το δί-



ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο Έλληνας ποδηλάτης σκοπεύει να καλύψει 4.200 χιλιόμετρα στη μεγαλύτερη οροσειρά του κόσμου

τροχού όνειρό του, να περιπλανηθεί εκ νέου με το αγαπημένο του ποδήλατο βουνού (mountain bike) γύρω από τη φημισμένη οροσειρά των Ιμαλαΐων!

«Κάθε φορά κάνω κι ένα διαφορετικό κομμάτι τους, μέχρι να ολοκληρώσω στο σύνολό του το εγχειρόματα μου - μου απομένουν πλέον το βασίλειο του Sikkim στη Βόρεια Ινδία και τη διαδρομή από το Καζακστάν ώς το Πακιστάν. Τώρα τον Οκτώβριο, μόλις επέστρεψα από το Μπουτάν, τη Νοτιοκεντρική Ασία. Επί δύο εβδομάδες, διένυσα την απόσταση από τα δυτικά της χώρας, το κάστρο Drukgyel Dzong, προς τα ανατολικά, το Samdrup Jongkhar, στα σύνορα με την Ινδία», περιγράφει. Με πολλές άλλες δύσκολες ποδηλατικές διαδρομές σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, σε 16 χρόνια ανάλογης εμπειρίας του, διαπίστωσε πως και η

πρόσφατη ήταν ανάλογα απαιτητική κι επίπονη, όπως την περίμενε. «Για την ακρίβεια, μάλιστα, κάποιες ανηφόρες παραίτησαν μεγάλες, οι υψομετρικές διαφορές τεράστιες - αυτός ο βαθμός δυσκολίας είναι που πάζει ρόλο σε μια τέτοια απόσταση, όχι τα χιλιόμετρα που θα διανύσεις: τα συνεχί ανέβα - κατέβα στο βουνό έφταναν τα 13.600 μέτρα στις αναβάσεις. Ακόμα πιο πολύ, τα 16.500 μέτρα στις απόκρημνες καταβάσεις...», λέει στα «ΝΕΑ».

Τα εμπόδια

Πέρα από το «ασανσέρ» αυτό, μπροστά του είχε κι άλλα φυσικά εμπόδια. Στο τέλος, όμως, όλα τα ξεπέρασε. «Με απασχόλησαν

οι συνεχείς κατολισθήσεις, αλλά και οι απότομες διαφορές στη θερμοκρασία: από την πολλή ζέστη, τους 35-40 βαθμούς με υγρασία, κοντά στην Ινδία, συνάντησα και υπό το μπλέν κρύο στα ψηλά περάσματα, εκεί σχεδόν μόνιμα ο δρόμος είχε και πάγο. Παρ' όλ' αυτά, συνειδητά διάλεξα να πάω εκεί τη συγκεκριμένη εποχή, γιατί είναι η καλύτερη, το τέλος των μουσώνων, και δεν βρέχει καθόλου», εξηγεί ο κ. Τόδουλος. Προπογύμενώς, είχε φροντίσει να εγκλιματιστεί επαρκώς εν όψει των συνθηκών που θα συναντούσε στο ταξίδι του. «Προτού φτάσω στο Μπουτάν, έκανα, μαζί με τη γυναίκα μου, την κλασική πεζοπορική διαδρομή, 14 περιών, στο Νεπάλ, μέχρι την κατασκήνωσην

βάσης του Έβερεστ, στα 5.300 μέτρα. Αυτό με βοήθησε και στο ποδήλατο, γιατί είχα πάρει προσαρμοστεί στο μεγάλο υψόμετρο. Εννοείται πως ένας τέτοιος προορισμός, κατ' αυτόν τον τρόπο, προϋποθέτει την πολύ καλή φυσική κατάσταση. Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι να είσαι έτοιμος και πνευματικά. Από κει και πέρα, οφείλεις να έχεις και το ποδήλατό σου σε άριστη κατάσταση, γιατί δεν υπάρχει πουθενά κανένα για να σε βοηθήσει. Αν, δηλαδή, δεν έχεις μαζί σου ανταλλακτικά και δεν ξέρεις να το επιδιορθώνεις, πάειτελειωσες...», διηγείται. Τα τρία σκαμένα λάστιχα σε μια μέρα αποδείχθηκαν για εκείνον παιχνιδάκι.

Αντιθέτως, πιο πολύ τα χρειάστηκε στα σύνορα Μπουτάν - Ινδίας, με τον συνοριοφύλακα που επίμονα δεν τον άφηνε να περάσει! «Τότε νόμιζα ότι θα ζεμείνω εκεί, στην νεκρή ζώνη. Άλλα ευτυχώς, τελικά τον έπεισα με τα λόγια μου και μ' άφησε. Το ίδιο και τον αστυνομικό που ήθελε να μου κόψει κλίση, γιατί δεν φορούσα κράνος στο βουνό... Απεναντίας, οι υπόδιοι που ντόπιοι που συνάντησα κατά μήκος της πορείας μου ήταν πολύ ευγενικοί και φιλικοί μαζί μου, μονίμως γελαστοί. Ήθελαν να με βοηθήσουν με τον τρόπο τους, αρκετοί μου πρόσφεραν κι από το λιγοστό φαγητό τους. Το κυρίως πάτο τους κατά τόπους μικρούς ξενώνες, τα lodges, όπου διανυκτέρευα, ήταν πάντοτε ρύζι με τούρι», θυμάται. Στη μνήμη του κρατά και το περιστατικό με ένα διερχόμενο γκρουπ τουριστών από τη Νορβηγία. «Σε μια από τις θεόρατες ανηφοριές, στα 3.425 μέτρα, με είδαν και κατέβηκαν από το πούλι μας: για τα δύο επόμενα, τα τελευταία, χιλιόμετρα με ακολουθούσαν με τα πόδια! Μου έδιναν κουράγιο και με xειροκρούσσαν!».